

Museum Boijmans van Beuningen

Toen Frans Boijmans zijn kunstcollectie in 1847 naliet aan de stad Rotterdam deed hij dat met een belangrijke reden: hij wilde dat de kunstwerken die hij met zoveel liefde had samengebracht gezien zouden worden door zoveel mogelijk mensen. Tot in de eeuwigheid. Die heldere opdracht is het fundament onder alles wat Museum Boijmans Van Beuningen doet, zowel in het Depot als straks weer in het gerenoveerde museumgebouw. Dankzij een grote groep mensen die het museum steunt creëren we steeds een plek waar de verhalen van de collectie tot leven komen en nieuwe verbintenissen ontstaan. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te doen.

[Steun Boijmans - Museum Boijmans Van Beuningen](#)